

HET KAFANA-TRIBUNAAL
Kroegenvonnissen van turbo tot retro



Uitgeverij Clio

UITNODIGING/POZIVNICA

U bent van harte uitgenodigd voor de boekvoorstelling op vrijdag 15 december om 18u in De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam en/of op zaterdag 16 december om 17u in boekhandel De Groene Waterman, Wolstraat 7 te Antwerpen.

www.debalie.nl/programmabalie.jsp
www.groenewaterman.be

Srdačno vas pozivamo na promociju knjige u petak 15. decembra u 18 časova u kulturnom centru De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 u Amsterdamu i/ili u subotu u 17 časova u knjižari De Groene Waterman, Wolstraat 7 u Antverpenu.

«Vertel me welke café's/restaurants/clubs je bezoekt, en wij zeggen wie je bent!»

Met deze toetsmethode voor ogen hebben wij Belgrado onder de loep genomen om de vele gezichten van deze stad in kaart te brengen.

«Het Kafanatribunaal. Kroegenvonnissen van turbo tot retro» heeft een dubbele opzet zowel qua invalshoek als qua gebruikswaarde. Een allochtoon en een autochtoon ogenpaar zien beter dan een etnisch zuiver stel ogen, een wandelgids is informatiever als het tevens een journalistiek en literair tijdsdocument is. We schuiven mee aan de tafels van Belgradoërs en laten u genieten van de meest uiteenlopende gesprekken, smaken en opvattingen. Het decor varieert daarbij van ruraal tot urbaan, van nostalgisch tot futuristisch, van bescheiden tot protserig, van authentiek tot nep.

Ontdek waarom Belgrado Sin City wordt genoemd en tot de bruisendste hoofdsteden van Europa gerekend wordt. Doe mee aan gastronomische archeologie, kom luisteren naar de turbo(folk)beats op de drijvende discotheken en prille gaytenten, kom mee eten met carnivoren en een enkele vegetariër in het Montmartre van Belgrado en mee mijmeren met Joegonostalgische smartlappen. Wij bestellen alvast een drankje voor u! Jelica en Sven

«Reci nam koje kafiće/restorane/klubove posećuješ i reći ćemo ti ko si!»

Sa ovo maksimum pred očima uzeli smo Beograd pod lupu kako bismo mapirali mnoga lica ovog grada. Knjiga «Kafanski tribunal. Kafanske presude od turba do retra» ima dvojaki pristup. Kao prvo, dva domaća i dva strana oka bolje vide od etnički čistog pogleda, a kafanski vodič je informativniji ukoliko istovremeno predstavlja žurnalistički i literarni dokument jednog vremena. Sednite i vi za sto sa Beograđanima i uživajte u najrazličitijim razgovorima, ukusima i shvatanjima. Smenjivaće se pri tom dekori, od ruralnog do urbanog, od nostalgичnog do futurističkog, od skromnog do nametljivog, od autentičnog do lažnog.

Otkrijte zašto Beograd nazivaju Grešnim gradom (Sin City) i zašto se ubraja u najuzavrelije metropole Evrope. Pridružite nam se u gastronomskoj archeologiji, oslušnite treštanje turbo(folk)a na plovećim diskotekama i u prvim gej klubovima, pridružite se mesojedima i po kojem vegetarijancu u beogradskom Monmartru i raznežite se uz zvuke srceparajuće jugonostalgije. Mi ćemo vam u međuvremenu naručiti piće! Jelica i Sven

/iz još neobjavljenog srpskog izdanja/

Da li i vi često razmišljate čime da se pohvalite kao Beograđani kad vam neko dođe u goste? Kad me je Sven pitao kakav je Beograd, rekla sam: «Pa, on je jednostavno zakon!»

Ubrzo se ispostavilo da nam je lokalpatriotizam jedna od dodirnih tačaka:

«I Antwerpen je zakon! Mi smo imali prvu štampariju u Evropi!»

«A mi smo imali prvu kafanu u Evropi!»

Ovo nam se učinila odlična kombinacija: pa zar ima nekog ko je pozvaniji da objavi knjigu o kafanama od jedne Beograđanke i jednog Antverpenca?!